

Activiteitenverslag Stichting gurudwara guru manyeo garanth Eindhoven

De gezamenlijke diensten

De Sikh-gemeenschap (van origine afkomstig van het deelstaat Punjab te India) woonachtig in de regio Noord-Brabant ervaarde jarenlang het gemis van een bijeenkomstruimte. De overige Gurudwara's (Sikh gebedsruimten/tempels) in Nederland zijn vrijwel allemaal verspreid over het midden en noorden van Nederland, waardoor het op regelmatige basis deelnemen aan de diensten voor veel Sikhs uit de regio Noord-Brabant grotendeels onmogelijk is. Het kunnen deelnemen aan dergelijke bijeenkomsten is voor Sikhs een zeer belangrijk onderdeel van hun leven en het draagt bij aan de instandhouding en overlevering van het geloof en de bijbehorende normen en waarden (*Sangat karni*).

Stichting Gurudwara Guru Maneyo Granth' is vier jaar geleden opgericht en is actief in de regio Geldrop/Eindhoven om ervoor te kunnen zorgen dat de gemeenschap binnen deze regio alsnog voorzien wordt van een degelijke ruimte. Wij begonnen, vanwege het gebrek aan een vaste locatie, door gezamenlijk iedere zondag in de woning van telkens een wisselende familie onze diensten te houden. Op een gegeven moment kregen wij begin 2019 de kans om een zaal in het gemeenschapshuis Zesgehuchten te Geldrop voor alleen de zondagen te huren. Sindsdien komen wij (vrijwel) iedere zondag bijeen om onze diensten hier te houden en proberen sedert deze meerdere jaren onze bescheiden bijdrage te leveren aan het bevorderen, behouden en verkondigen van de Sikh Godsdienst door tijdens deze diensten met name:

- Gezamenlijk te bidden door verzen uit Shri Guru Granth Sahib ji (het heilig geschrift en tevens 'levende Guru') te reciteren, zingen en luisteren;
- Het samen nuttigen van Langar: Een gratis maaltijd, aangeboden bij de Gurdwaras, die voor iedereen open staat. Tijdens deze maaltijd zit iedereen samen naast elkaar op de grond, ongeacht kaste, sociale status, geslacht of religieuze achtergrond en eet men hetzelfde vegetarische voedsel. Langar is een uiterst belangrijke onderdeel binnen het Sikhisme en wordt gezien als dé praktische uiting van het geloof in absolute gelijkheid van ieder mens. Tevens geeft het vorm aan een leven in het teken van dienstbaarheid: Sikhs proberen wereldwijd in rampgebieden mensen in nood te voorzien van voedsel en andere eerste levensbehoeften:

- Organiseren van lessen voor voornamelijk de jeugd. Tijdens deze lessen wordt onderricht gegeven in de Sikh-godsdienst, de lessen van de Guru's, de historie van belangrijke Sikh prominenten en de Punjabi taal (Gurmukhi script). Deze lessen worden gratis aangeboden voor eenieder die deze wil volgen;
- Het aanleren van het binden van een tulband. Het binden van een tulband is een belangrijke uiting van de Sikh waarde van gelijkheid van ieder mens en wijst een Sikh op de verantwoordelijkheid om altijd anderen te helpen. Het binden van een tulband is een echte vaardigheid, waarvoor eerst een lange periode goed moet worden geoefend. Daar komt bij dat er verschillende soorten tulbanden zijn en iedere tulband ook een eigen manier van binden heeft. Wij proberen de drempel om een tulband te dragen te verlagen, door ze te leren hoe een een mooie tulband kan worden gebonden;
- Gezamenlijk vieren van belangrijke 'feestdagen' binnen het Sikhisme en hiervoor speciale evenementen organiseren. Een van de belangrijkste feestdagen is de geboortedag van de stichter van 'Sikhi', de eerste Guru, Shri Guru Nanak Dev ji. Tijdens deze dag proberen wij speciale Sikh sprekers, priesters (*Granthi's*), Kirtan zangers (*Ragi's*) uit te nodigen en kinderen de tijd te geven om presentaties te geven over hetgeen zij de afgelopen tijd hebben geleerd tijdens de lessen;

Onze jarenlange zoektocht naar een geschikt permanent pand met grote financiële drempels

Er wordt echter nog altijd een aanzienlijk gemis ervaren van een permanent gebouw dat wij tot onze vrije beschikking hebben. Het onder art. 2 sub a van de Statuten gestelde is namelijk een van de belangrijkste aspecten voor de Sikh gemeenschap:

'Het openstellen van een gebedshuis volgens de beginselen van Akal Takhat'

Wij hebben weliswaar op zondagen de beschikking over een zaal in het gemeenschapshuis Zesgehuchten te Geldrop, maar een locatie voor een Gurdwara en de gezamenlijke diensten dient te voldoen aan bepaalde belangrijke eisen in lijn met het Sikh geloof. Meerdere malen is de tijdelijk in gebruik te nemen zaal aan de Papenvoort, vanwege het gebruik door andere groepen op zaterdag of eerder in de week, aangetroffen in een staat waarin het soms erg moeilijk is om onze diensten (volgens de Sikh reglementen) uit te voeren, waarbij wij veel schoonmaakwerkzaamheden hebben moeten uitvoeren om de ruimte alsnog naar behoren te kunnen gebruiken of andere aanpassingen hebben moeten doorvoeren.

Tevens moeten er elke zondag spullen getransporteerd worden naar de gehuurde locatie waarmee een groot deel van de gemeenschap (van een wat hogere leeftijd) veel moeite ervaart. Daarnaast zijn wij voor nu erg gelimiteerd door het feit dat we alleen zondagen samen kunnen komen, terwijl een Gurdwara 7 dagen per week toegankelijk moet kunnen zijn.

Om deze reden zijn wij al sinds het begin van onze stichting heel bewust omgegaan met alle activiteiten ten dienste aan de realisatie van een eigen permanent pand. Het gaat hierbij voornamelijk om de financiële drempels in deze moeilijke tijden op de markt. We hebben daarom altijd geprobeerd onze kosten laag te houden, hetgeen we bijvoorbeeld realiseren door de boodschappen voor Langar (de gratis maaltijden die voor iedereen worden aangeboden) voor nu nog op vrijwillige basis zelf door de families te laten bekostigen. Tevens is een belangrijke reden dat wij kosten kunnen besparen op dit moment, het feit dat het gemeenschapshuis een pand is van de gemeente en de huisvestingskosten-huurkosten voor de zondagen daarom niet zo hoog zijn. Aan de andere kant proberen wij de Sikh gemeenschap buiten Noord-Brabant erop te wijzen dat de gemeenschap in Noord-Brabant niet zo groot is, waardoor de financiële drempels voor de aankoop van een pand groter zijn en wij dus een beroep moeten doen op financiële steun van hen. Het hebben van een eigen pand is voor de Sikhs geen luxe wens, maar echt een vereiste om het geloof op een goede manier te kunnen belijden. De financiën die met het oog op het mogelijk maken van de aankoop van een pand (en anticiperend op de kosten die na de aankoop van een pand ook op regelmatige basis door de stichting moeten kunnen worden voldaan) worden ingericht, staan dus volledig ten doel aan het kunnen belijden van ons geloof en het hoofddoel van onze stichting (bevorderen, behouden en verkondigen van de Sikh Godsdienst) zonder enig winstoogmerk.